

## Sport-instuif 't Walnootje

Onze kleuters van 't Walnootje konden hun hartje weer ophalen. Vorige woensdag trokken we met z'n allen naar sportcentrum "De Kimpel" voor onze sport-instuif.

Het was de eerste sportinstuif in een rij van drie.

Onze bewegingsjuf Annelies en het oudercomité "De Piraat" zorgden voor een groots aanbod aan bewegings - en spelactiviteiten. Klimmen, klauteren, voetballen, springen,... en zoveel meer!

Tijdens de pauze bracht het oudercomité ons een gezond en lekker tussendoortje, om er daarna weer volop in te vliegen. Het werd een hele voormiddag bewegingsplezier.

Dank je wel juffen en oudercomité voor deze leuke voormiddag.



Kathleen Leunen