

Sinterklaas mist Leespiet in 't Walnootje

Onze kleuterschool verwelkomde woensdag 25 november de Sint met de Pieten 's morgens vroeg op de speelplaats. Vol ongeduld stonden onze kleuters te wachten tot de Sint kwam.

Maar wie zagen we plots razendsnel voorbij rijden? Was dat Fietspiet niet? Inderdaad even later stond hij op de speelplaats, hij vertelde dat Leespiet verdwenen was. De Sint en de Pieten waren allemaal op zoek naar hem. Sint vertelde aan de kleuters dat hij Leespiet erg miste. Terwijl hij zijn verhaal deed, hoorden we plots belgerinkel. Daar kwam een politieagent aangefietst en wie was er bij hem: Leespiet. Hij had boekjes gelezen en was in slaap gevallen aan het politiekantoor.

Na hun intrede werden Sinterklaas en de Zwarte Pieten verwelkomd in alle kleuterklassen. Iedere klas kreeg leuke geschenken en iets lekkers!

En dat de kleutertjes genoten hebben, zagen we aan de oogjes ...

Kortom, het werd een ongelooflijke Sintvoormiddag ...

